

Valg til menighedsråd

17. september



KIRKEBLADET

Storring – Stjær – Høver
September – Oktober – November 2024

Adresser

Sognepræst

Carsten Marvig
Storring Præstegård, 8464 Galten
Tlf. 86 95 00 74
Mobil: 28 71 80 74
E-mail: cma@km.dk

www.storring-stjaer.dk

E-mail: 8083@sogn.dk

Menighedsråd:

Formand

Peter Schmidt
Kollens Møllevej 30, Stjær
Tlf. 40 30 85 17
E-mail: peter.schmidt@storring-stjaer.dk

Næstformand

Hanne Øvlisen
Tujavej 16, Stjær
Tlf. 20 37 73 41
E-mail: naestformand@storring-stjaer.dk

Kasserer

Flemming Staub
Kollens Møllevej 53, Stjær
Tlf. 51 57 67 42
E-mail: kasserer@storring-stjaer.dk

Kirkevæрге, Stjær

Bendt Kristensen
Kollens Møllevej 45, Stjær
Tlf. 86 95 09 85
E-mail: kv-stjaer@storring-stjaer.dk

Kirkevæрге, Storring

Kresten Krab Thorup
Stjærvej 70, Storring
Tlf. 23 43 46 26
E-mail: kv-storring@storring-stjaer.dk

Kirkekontoret

Elin Odgaard
Smedeskovvej 2, 8464 Galten
Tlf. 40 12 55 24
E-mail: storring.sogn@km.dk

Kirketjener, Stjær

Dorrit Arbjørn, Tlf. 3027 7395
E-mail: kt-stjaer@storring-stjaer.dk

Kirketjener, Storring

Jens Wendelboe
E-mail: kt-storring@storring-stjaer.dk

Graver, Storring og Stjær

Hans-Henrik Jakobsen, Tlf. 3068 4510
E-mail: graver@storring-stjaer.dk

Organist

Charlotte Sejthen, Tlf. 6053 1540
E-mail: organist@storring-stjaer.dk

Udgiver: Storring-Stjær Menighedsråd
Ansv. red.: Carsten Marvig

Sæt X i kalenderen 17. september - der er udskrevet valg!

Snart kan du igen få indflydelse på, hvem der skal være medlem af menighedsrådet i dit sogn. Valgforsamlingen skal vælge to personer fra Storning / Høver og seks personer fra Stjær. Sognepræst Carsten Marvig er fast medlem af rådet, som er fælles for Storning og Stjær sogne.

Valgforsamlingen holdes i Stjær Forsamlingshus den 17. september klokken 19.00.

Der er brug for otte medlemmer og foreløbig har seks af de nuværende sagt ja til at stille op igen. Så man kan trykt møde op.

Både dem der genopstiller og dem I opfordrer til at stille op, har brug for, at I viser jeres opbakning. Det motiverer alle, som arbejder for og med den lokale folkekirke.

I et menighedsråd bliver mange små og store emner drøftet på de ti årlige møder. Det kan være praktiske opgaver, der skal løses. Tilbud, der skal indhentes. Foredrag, der skal planlægges - og hvornår skal de ligge:

| August 2024 | September 2024 | Oktober |
|-------------|----------------|---------|
| | S 1 | T 1 |
| | M 2 | O 2 |
| | T 3 | T 3 |
| | O 4 | F 4 |
| 32 | T 5 | L 5 |
| | F 6 | S 6 |
| | L 7 | M 7 |
| | S 8 | T 8 |
| | M 9 | O 9 |
| | T 10 | T 10 |
| | O 11 | F 11 |
| 33 | T 12 | L 12 |
| | F 13 | S 13 |
| | L 14 | |
| | S 15 | |
| | M 16 | |
| | T 17 | |
| | O 18 | F 18 |
| 34 | T 19 | L 19 |
| | F 20 | S 20 |
| | L 21 | M 21 |



X

Klokken 14 eller 19? Aktivitetsudvalget har en anbefaling.

Mere overordnet set, kan det også handle om...

Fortsættes næste side

- Hvordan understøtter vi det kirkelige liv bedst muligt med de penge, vi får fra kirkeskatten?
- Hvordan sikrer vi, at rådet er en god og professionel arbejdsgiver for kirkens medarbejdere?
- Hvordan giver en gudstjeneste menigheden lyst til at komme i kirke igen en anden gang?
- Hvordan leverer vi kirkebygninger, kirkegårde og præstegård godt videre til de kommende generationer i sognene?

Vi fortæller mere om arbejdet i menighedsrådet til valgforsamlingen. Hvis du har spørgsmål inden da, er du meget velkommen til at kontakte præsten eller et af medlemmerne af menighedsrådet.

Menighedsrådet er det lille nærdemokrati med den store indflydelse.

Vi glæder os til at se dig den 17. september i Stjær Forsamlingshus.

*Venlig hilsen
Menighedsrådet 2023-24 for Storrिंग og Stjær sogne.*

Brobygger mellem folk og kirke

Hvad har DU egentlig fået ud af at sidde i menighedsrådet her i 2023-24? Kan vi tage en runde på det?

Sådan lød spørgsmålet på et menighedsrådsmøde i maj. Anledningen var det kommende valg til menighedsrådet. Vi var i gang med at tale om: Hvad skal der til for at valgforsamlingen den 17. september bliver én af de aftner, hvor vi må ud at hente flere stole for at få plads til alle? Og hvordan øger vi chancen for, at der også er et par stykker, der har lyst til at stille op til valget?

Her er nogle af de udsagn, der kom frem på mødet i maj. Læs med, og få inspiration til dine egne overvejelser. Måske er det også noget for dig at være med?

Peter Nordheim, Høver:

Jeg har mødt mennesker, jeg ellers ikke ville have lært at kende. Aktive folk, der udviser et stort engagement på de ansvarsområder, de har. Det er en fornøjelse at være med til. Der er mange eksempler - f.eks. den aften, hvor mange mennesker mødte op i præstegårdsskoven og hørte vores skovløber fortælle om den. På den måde får flere glæde af at bruge skoven, og det er alle tiders. Jeg stiller gerne op igen.



Kaj Bertelsen, Stjær:

Jeg fortæller glad og gerne, at jeg er med i menighedsrådet. Når jeg f.eks. er til vejfest eller andre arrangementer kan jeg være brobygger mellem folk og kirke ved at fortælle om, hvad vi arbejder med i FOLKEKIRKEN. Jeg vil gerne være med til at gøre kirken helt naturlig for folk! Det, synes jeg, giver god mening, så jeg stiller op igen.



Flemming Staub, Stjær:

Jeg har arbejdet med økonomiopgaver, og har oplevet at være i stand til at bidrage med noget, der var brug for. Det er en god fornemmelse. Der er i det hele taget rig mulighed for at byde ind på ting, man gerne vil prøve kræfter med - artikler, ansøgninger, praktiske opgaver. Jeg er glad for at indgå i det fællesskab, som menighedsrådet er, og derfor stiller jeg også op igen.



Schiela Jensen, Storrिंग:

Jeg blev foreslået at stille op til menighedsrådet for Storrिंग og har bestemt ikke fortrudt, at jeg gjorde det. Jeg føler, jeg kan bidrage - og har blandt andet gjort det i aktivitetsudvalget, hvor sommermødet i præstegårdshaven er en af opgaverne. Jeg har også været med til at få andre frivillige til at give en hånd med. Det giver noget igen, når man er med. Derfor stiller jeg op igen.



Kresten Thorup, Stjær:

Det har været en spændende og travl periode, hvor tårnet i Storring Kirke skulle renoveres indvendigt. Træværket var slemt tilredt af råd. Desværre kan man ikke se resultatet udefra, men spørg en gang om lov til at komme op i tårnet og se det nye træværk! Jeg har dog erkendt, at jeg har for mange bolde i luften, så jeg stiller ikke op igen.



Hanne Øvlisen, Stjær:

For to år siden var der flere, der ikke genopstillede, og der skulle vælges en del nye. Jeg troede, det ville blive op ad bakke at få tingene til at køre videre, men alle har været gode til at tage fra. Det har været en stor glæde. Som kontaktperson for medarbejderne ved kirkerne har jeg fået mulighed for at have personaleansvar - det har jeg ikke i mit daglige arbejde, så det har været nyt og lærerigt for mig. Jeg stiller op igen.



Peter Schmidt, Stjær:

Jeg kan godt lide at være med til at flytte noget - få ting til at ske! At gå i dialog med andre i "bestyrelsen" og med de virksomheder og myndigheder, vi samarbejder med. Og på den måde få indflydelse på, hvor vi bevæger os henad. Det har jeg oplevet at kunne i de seneste to år, og derfor stiller jeg gerne op igen.



Bendt Kristensen, Stjær:

Vi har haft en periode præget af en god holdånd, hvor vi har været med til at gøre hinanden gode. Det er også værd at få sagt: Man er ikke alene med sine opgaver i menighedsrådet. Vi hjælper hinanden, og får udvidet vores horisont i mødet med andre mennesker og i mødet med kirken og alt, hvad den bringer med sig gennem historien. Jeg har været med i sammenlagt 16 år, og stiller ikke op igen.



Vær med, når vi holder valgforsamling i Stjær Forsamlingshus den 17. september, og få indflydelse på, hvem der skal være i menighedsrådet i de næste to år.

Grundtvig og demokratiet

Jeg læste lige før sommerferien en fin lille artikel af sognepræst Vivian Linnebjerg, Velling sogn, om Grundtvig og det forestående menighedsrådsvalg. Jeg synes den fortjener at blive viderebragt her i bladet.

Da har i rigdom vi drevet det vidt...

NFS Grundtvig er født den 8. september 1783 og død den 2. september 1872. Den, der er velsignet med evner udi matematisk hovedregning, kan straks konstatere, at der ikke er tale om en oplagt stort anlagt forestående jubilæumsfejring i det Herrens år 2024. Alligevel har DR valgt at satse på Grundtvig på alle kanaler og frekvenser: 1, 2, radio og podcasts.

Hvad er den egentlige grundtvigske grund til, at vi i disse dage bombarderes med utallige udsendelser om teologen, præsten, pædagogen, politiker, forfatteren, skolemanden og renæssancemennesket?

Det er Grundtvig uden anledning. Eller også er det dybere end som så....

"For i en tid, hvor demokratierne er i krise, forstærket af en øget polarisering, en stigende ulighed, en snigende glemsomhed i forhold



til betydningen af grundlæggende værdier som frihed og fælles offentlige samtaler, er der særligt brug for tænkere som både understreger "det fælles" og "det frie", og som ikke beder os gå på kompromis med nogen af delene". (Lise Korsgaard & Ingrid Ank, Grundtvigsk Forum).

Fortsættes næste side

*Hvad dét vil sige, kan vi gerne drøfte – i netop fælles offentlige samtaler (ikke i lukkede grupperinger), med afsæt i at frihed for Loke såvel som for Thor ikke blot gror til ord, men også praktiseres i handling og gerning. Vel kan vi strides om guder og penge; demokrati er ikke, at vi er enige, men at vi har frihed til ikke at være det. Grundtvigs tanker udsprang (naturligvis) af hans egne erfaringer og levet liv. I perioden 1825-1837 blev han i forbindelse med en kirkestrid sat under censur. Så meget desto mere er det vidunderligst af alt på jord, at han er den danske forfatter og digter, der har skrevet og udgivet flest ord, der skaber, hvad de nævner. Derfor Grundtvig!
Når vi til efteråret skal i gang med menighedsrådsvalget, kommer vi utvivlsomt også ind på Grundtvigs ideer om det folkelige og hans kongstanke om demokratiet. Hvis vi fortsat skal kalde os for Velling Sogn og have en folke-kirke, skal der være interesse herfor og kræfter, som vil være med til at drive værket. Overvej dit kandidatur til MR!*

Jeg kunne tilføje, at jeg også håber at der er to kandidater der har lyst til at stille op til valget og sammen med de dygtige kandidater, der genopstiller, kæmpe for vores sognekirker og gudstjenestelivet her i pastoratet og for folkekirken! Det fortjener den!

Carsten Marvig

Udstilling i konfirmandstuen

Lene Wiklund kommer og udstiller i konfirmandstuen dette efterår. Lene er autodidakt kunstner og har udstillet rigtig mange steder. Lene var sidste år husalf i konfirmandstuen og hovedkunstneren bag konfirmandernes flotte "stol på Gud" projekt.

Nu vender hun tilbage med sin kunst.





Billeder fra en dejlig sommermøde-uge

Se flere billeder på kirkernes hjemmeside.





Liv på kirkegårdene

I Storning kan man følge med i eventuelle indflytninger i det nye boligkompleks for fugle. Der er ophængt stærekasser foroven og mejsekasser nederst.

På kirkegårdsdiget i Storning værnes der om planten mørk kongelys, der er vært for den lidt sjældne sommerfugl kongelys hætteugle. Larverne lever af planternes blade og blomster, inden de forpupper sig og forvandles til sommerfugle.

I dag er særligt botanikere og insektentusiaster optaget af biodiversitet og kirkegårdsdiger, fordi her kan vokse planter og bo insekter, som har været her i mere end 1000 år. Der er masser af levende kultur- og naturhistorie i de gamle kirkegårdsdiger. Kirkegårdsdiget i Storning vidner om, at det er rettet op og sat om, så det er nok tvivlsomt om kongelysene altid har været der.

Vi er glade for kongelysene og hætteuglerne. I Stjær kan man glæde sig over de store blomstrende staudebede og et liv af insekter og sommerfugle. Der er plantet stauder, som inviterer insekter og sommerfugle til at komme på besøg.

Man er velkommen til at plukke en buket i staudebedene til et gravsted.



Graver Hans-Henrik Jacobsen har orlov fra 1. september og i den periode vil I kunne møde graver Lene Thorvaldsen på kirkegården. Tag godt imod hende.



Ny Kirke i Høver

I kirkebladet for marts, april og maj i år blev der bragt en artikel om den oprindelige kirke i Høver, som blev nedbrudt omkring midten af 1500-tallet, da Høver kom under Storning sogn. Det er med stor glæde, at vi nu kan meddele, at en ny kirke vil rejse sig på Kirketoften i Høver.

Denne gang bliver det dog ikke en kirke af sten, men en let opsættelig teltkirke, som kan sættes op ved forskellige lejligheder.

Teltkirken er finansieret af provstiets

forkyndelsespulje og vil give os mulighed for at samles til forskellige kirkelige aktiviteter i Høver. Vibeke og Tage Andersen har venligt tilbudt, at kirken kan rejses på det sted, hvor den oprindelige kirke lå. Vi indvier den nye kirke i Høver med en fællessangsgudstjeneste den 8. september kl. 10.30, hvor vi håber at se mange til denne festlige og historisk dag i Høver!

Tid: 8. september kl. 10.30

Sted: Kirketoften, Høver

Menighedsrådet





Mændenes morgenbord / Morgenmøde for mænd

Hvorfor nu dette ”for mænd”?

I grunden er det heller ikke ønsket, at det kun skal være for mænd. De fleste grupperinger i samfundet fungerer jo bedst, når vi er både kvinder og mænd – og da helst i nogenlunde antalsbalance med hinanden.

Men vi må erkende, at når der inviteres bredt og alment til alle, ender det meget ofte med, at de fremmødte udgøres af 1/4 mænd og 3/4 kvinder. Om det er mest synd for mændene eller kvinderne skal ikke søges afklaret her. Men for at råde lidt bod på skævheden startede så Mændenes Morgenbord, hvor alle mænd i sognene (ganske bredt tolket) en

gang om måneden samles om et par kopper morgenkaffe, et rundstykke og en lille skarp bitter – måske to! Dertil et par passende morgensange fra Højskolesangbogen – og så naturligvis en masse ’mannesnak’.

Det har nu været i gang i 3-4 år og har vist sig at udfylde et tydeligt ønske og behov. Der har været en stadig stigende tilslutning med 20 – 25 deltagere hver den sidste fredag i måneden. Ud over møderne i konfirmandstuen sidste fredag i måneden, har vi også skabt tradition for en hyggelig julefrokost i slutningen af november måned.

Derudover har vi haft udflugter - typisk i maj/

juni, hvor vi mødes ved konfirmandstuen og fylder biler op og tager af sted. Udflugterne har bl.a. gået til Lille Vildmose, hvor vi kørte rundt i området med audioguide og var ude at besigtige området.

Året efter gik turen til Skjern Å og Gudenås udspring også med vandretur i området. Sidste år var vi rundt i og om Kolindsund. Først besøgte vi pumpelaget, hvor en meget vidende og engageret driftsleder fortalte. Dagen sluttede hos formanden for Kolindsunds Venner, som også vidende og engageret fortalte om foreningens arbejde for en reetablering af Kolindsund som vandområde.

I år gik turen til Søby Brunkulslejer, hvor en god guide fortalte om baggrund og historie for stedet. Derefter rundvisning på stedet og køretur rundt i området. Fast element på turene har været frokost med håndmadder.

Der er begyndt at komme forslag til næste udflugt - måske allerede i efteråret? Derudover har vi haft Hans Lück fra Søballe til at fortælle om planlægningen af arbejdet med at få Gammelgårds Sø gjort til en permanent sø. Der bliver ikke offentlig adgang til området, men man kan følge udviklingen af naturen fra udkanten af Præstegårdsskoven.

Leif Christoffersen / Poul Erik Søvsø

Oversigt over korsang for både store og små

Spirekoret er for børn fra ca. 0.- 2.klasse og vi øver tirsdage kl. 17.00-17.45 i Stjær kirke.

Pigekoret øver onsdage i konfirmandstuen i Storring kl. 15.30-16.30 og er for 3. klasse og op.

Voksenkoret øver tirsdage kl. 19.00-20.30 i konfirmandstuen. 1.gang er 27.aug.

Nye er velkomne og vil du gerne være med, så kontakt organist og korleder Charlotte Sejthen 60 53 15 40



Strikkecafeen

Strikkecaféen starter op igen **torsdag d. 5. september kl. 14-16** i konfirmandstuen. Der strikkes dåbsklude og varmt tøj til hjemløse i Århus. Varme sokker, halstørklæder, huer mv. går til Blå Kors's varmestue i Jægergårdsgade. De er meget taknemmelige for de hjemmestrikkede ting. Det er masker med mening.



Gudstjeneste i Høver

Søndag den 8. september kl. 10.30
Indvielse af teltkirken i Høver med sanggudstjeneste.

Storring Præstegårds betydning og 32 års præstevirke

Tirsdag den 10. september kl. 14.00

Sidste efterår blev jeg bevilget en studieorlov med det formål at belyse Storring Præstegårds betydning for beboerne i Storring-Stjær Pastorat gennem en omfattende spørgeskemaundersøgelse. Denne orlov gav mig også mulighed for at reflektere over mine 31 år som præst her på stedet og de forandringer, der er sket siden jeg som ung, nyuddannet teolog med hår på hovedet blev indsat som sognepræst.

Ud af orloven kom en omfangsrig opgave, og i mit foredrag vil jeg dykke ned i nogle af de spændende og interessante svar, som spørgeskemaundersøgelsen viste. Ligesom jeg vil fortælle om nogle af de synlige forandringer, der er sket i sognene og måden at være præst på gennem min præstetid.

Der vil også blive tid til at lytte til jeres fortællinger om tiden dengang og nu.

Carsten Marvig



Koncert med lokale musikere

Onsdag d. 18. september kl. 19.30

I Stjær Kirke

Kontrabassist Frederik Sakham og Violinist Anna Jalving præsenterer et program, der besøger den danske sangskat og nogle af de bedste melodier fra den klassiske musikhistorie.

Det bliver en stemningsfyldt koncert, når strygerfamiliens mindste og største instrument mødes i samklang.

Anna er uddannet i Aarhus og Belgien og Frederik er uddannet i Aarhus og Paris. Begge har de en aktiv karriere, der bringer dem rundt i såvel indland som udland.

Fri entré



Gud og fællesspisning

Torsdag den 19. september kl. 17.00 i Storning og **onsdag den 6. november kl. 17.00** i Stjær har vi igen Gud og fællesspisning.

Vi starter i kirken, hvor Carsten Marvig fortæller et par gode bibelhistorier og derefter går vi i forsamlingshuset, hvor der er fællesspisning. Tilmelding er ikke nødvendig. Det er gratis og alle er velkomne.



Kirkehøjskole i Skivholme

Onsdag den 25. september er der kirkehøjskole Skivholme. Vi begynder i Skivholme Kirke med en kort gudstjeneste af Flemming Kloster Poulsen. Derefter går vi over i sognegården for at få kaffe og kage og høre Flemmings foredrag.

Se op og elsk verden

At være menneske er at have en historie. En historie om hvem vi er og som forbinder os med andre. Men også de tab, vi har været ude for, hører med. Med humor og alvor fortæller Flemming Kloster Poulsen en række historier fra sin hverdag som præst, både de gode, de smertefulde og dem,



der handler om meningen med det hele. At kende sig selv er at kende sine egne historier om liv, tab og tro. Og den røde tråd er at gribe dagen og gå løs på livet - og få en god historie ud af de det.



Eftermiddagsmøde om Selma Lagerlöf

Tirsdag den 1. oktober kl. 14.00 i konfirmandstuen vil Lisbeth Weitemeyer fortælle. I 1858 blev en lille pige født på gården Mårbacka i Värmland som det ene af 5 børn, der alle voksede op i en kærlig familie midt i det storslåede svenske landskab ved søen Frygen. Her blev Selmas forfatterskab grundlagt, og herfra gik hendes verden videre til uddannelse og arbejde som lærerinde, den svære forfatter debut og den senere verdensberømmelse.

I foredraget følger vi én af Sveriges største forfatteres vej til netop verdensberømmelsen. Vi hører om barndommen på Mårbacka, hvor familiens deroute både kom til at præge Selmas liv og forfatterskab, hendes

lærerindestudier i Stockholm, der førte hende videre debuten med romanen Gösta Berlings Sags.

I anden del af foredraget følger vi tilblivelsen af romanen Jerusalem, der kom til at ligge til grund for Selmas verdensgennembrud og Nobelprismodtagelse. Som afslutning kommer vi tilbage til Mårbacka, hvor Selma døde, efter at hun havde købt gården tilbage i 1907. Foredraget suppleres af smukke billeder fra rejser i Sverige og ikke mindst i Värmland. Lisbeth Weitemeyer er uddannet cand. mag i dramaturgi, formidling og dansk fra Århus Universitet.



Babysalmesang i Stjær Kirke

Starter igen onsdag d. 2. oktober kl 11.00

Babysalmesang er et musikalsk frirum sammen med dit lille barn (ca. 2-10 mdr) hvor vi synger, bevæger os, bruger sæbebobler, rasleæg og meget andet. Når du synger, giver du dit barn opmærksomhed og nærvær, og du behøver ikke at være vant til at synge. Alle sange er lette og bliver gentaget mange gange. Der bliver 6 gange, og det er gratis at være med. Husk tilmelding til mig på 60 53 15 40 senest tirsdag d. 1. oktober! Glæder mig til at se jer.



Organist Charlotte Sejthen

Mostedag i præstegårdshaven

Lørdag den 5. oktober kl. 10.00

Vi starter med en fælles morgensang kl. 10 i præstegårdshaven og derefter er der mulighed for at presse æbler.



Frivilligtur til Hvidsten

Lørdag den 26. oktober kl. 11.00-17.00

Frivilligturen går i år til Hvidsten Kro, hvor vi skal smage lidt af kroens historie, ikke bare smage, men også hører foredragsholder Hans Nejsum fortælle historier om Hvidsten Kroen. Efter besøget på Hvidsten Kro kører vi til Spentrup Kirke, hvor Steen Steensen Blicher var præst.

Her vil den lokale præst fortælle lidt historie om Steen Steensen Blicher.

Vi kører fra Storring kirke kl. 11.00 og er tilbage igen ca. kl. 17.00.

Tilmelding til Kaj inden den 1. oktober på sms 24272284 eller på mail kbg0205@gmail.com
Max. 25 deltagere efter først til mølle.



Og de levede lykkeligt til deres dages ende

Lørdag den 2. november kl. 19.30 i Stjær Forsamlingshus skal vi se en forestilling med Danseteatret NordenFra. Det er en forestilling med levende musik, der med alvor og humor tager livtag med død og livsværdighed. Udgangspunktet er en plejehjemsbeboer, som inden han drager sit sidste suk siger: "Der er fandme ingen der kender mig mere..... jeg har sgu ikke engang noget pas. Jeg skulle være død sammen med alle de andre. Så ku vi da følges ad."

Skal du være den sidste i flokken, der bliver puttet i jorden helt mutters alene? Nej vel. Hvorfor ikke dø sammen? Så holder de andre en ordentligt fest til begravelsen.

Så tre venner beslutter sig for at dø sammen. Hvordan, hvornår og hvorfor.

Arbejdet med forestillingen er udsprunget af tabet af en kollega i ensemblet for to år siden. Der stod de pludselig. Hvad nu med os, og hvem bliver den næste?

De gik i gang med at arbejde på denne forestilling, og vi håber den kan være med til at skabe dialog og mod til at berøre vores sværeste livsvilkår. At vi lever med døden hele livet.



Forestillingen spilles i Stjær Forsamlingshus lørdag d. 2. november, og efterfølgende vil der være mulighed for at reflektere over emnet.

Julekoncert med Karsten Holm

**Søndag den 17. november kl. 15.00
i Storning Kirke – pris 125 kr.**

Billetter skal købes på forhånd, læs mere på kirkens hjemmeside: www.storning-stjaer.dk
I en længere årrække har Karsten Holm huseret over det ganske land med sine særdeles populære koncertfortællinger.

Elvis, Cash, Cohen, Beatles og Carl Nielsen er på repertoire, når han og de andre dygtige musikere fortolker deres helte. Musikken ledsages altid af den gode historie om de musikalske helte. Der er fulde huser overalt hvor de kommer frem.

En julekoncert med Karsten Holm & Juleorkesteret er en stemningsfuld aften hvor de kendte klassikere fra ind og udland kommer under smagfuld og kærlig behandling. Man vil høre sangene sunget og spillet i forskellige stilarter, f.eks. som Elvis sang "White Christmas", – den fik sindene i kog, på grund af hans anderledes fortolkning. Eller som Johnny Cash i country-stil, og ikke mindst Frank Sinatras swingende udgaver af sangene. Der kommer naturligvis også danske julesange og salmer på playlisten. Publikum får også lejlighed til at få rørt stemmebåndene til et medley af de gode julesange som vi alle kender og kan synge med på.

Karsten Holm er uddannet smed og operasanger. Efter svendebrevet var skrevet, stod den på et kursus på Vestbirk Højskole, hvor musikken tog over og blev hovedingrediens i Karsten Holms liv. Fra Rock'n Roll orkesteret Mell & Shaky Legs, til diplomeksamen i klassisk sang på konservatoriet i Aarhus, til Doo Wop og dansemusik, til det det han laver i dag, nemlig



koncertfortællinger, kirkekoncerter, både solo og i orkestersammenhæng.

Eksempler fra playlisten:

White Christmas

Forunderligt at sige

The Christmas Song

Driving Home for Christmas

Karsten Holm & Juleorkestret er:

Karsten Holm – vokal & guitar

Thomas Reil – tangenter & arrangement

Per Kolling – Trommer & percussion

Johannes Jørgensen – Bas

Samtale med præsten

Husk, at det er let at få en samtale med præsten. Ring blot og aftal tid. Henvend dig trygt. Sjælesorgssamtaler kan have meget forskelligt indhold. Det kan handle om livskriser, dagligdag og mening. Du ved selv, hvornår du får brug for en samtale. Præstens opgave er i høj grad at lytte og spejle samtalen. Det kan også være, at du bare har brug for en snak over en kop kaffe. Så er du også meget velkommen til at ringe og få en aftale.

Kirkelige handlinger i maj, juni og juli 2024

Storring

Dåb

08.06 Edith Liv Holm Rasmussen

08.06 Vilma Vesterager Guldager

08.06 Harald Steen Ditlev Wulff

Bryllup

04.05 Amalie Korsbech Ollett og Ryan David Ollet

Stjær

Dåb:

19.05 Erik Fregerslev Schmidt

26.05 Anna Nørgaard Fisker

26.05 Asta Antoniussen

06.07 Frede Langaa Nielsen Bilgrav Mikkelsen

Bryllup:

09.05 Freja Helene Gudmundsdottir
og Tobias Drøschers Jensen

Begravelse:

06.06 Bente Anita Sørensen

10.07 Ingeborg Primdal Toft



Gudstjenesteliste

Søndag den 1. september

9.30 Stjær Mandrup

Søndag den 8. september

10.30 Høver

Søndag den 15. september

9.30 Stjær

10.30 Storning

Torsdag den 19. september

Gud og fællesspisning

17.00 Storning

Søndag den 22. september

9.30 Storning

10.30 Stjær

Søndag den 6. oktober

9.30 Stjær

10.30 Storning

Søndag den 13. oktober

9.30 Storning

10.30 Stjær

Søndag den 20. oktober

9.30 Galten

10.30 Storning

Søndag den 27. oktober

9.30 Stjær Mandrup

Søndag den 3. november

Alle helgen

10.30 Storning

14.00 Stjær

Onsdag den 6. november

Gud og fællesspisning

17.00 Stjær

Søndag den 10. november

9.30 Stjær Haue

Søndag den 17. november

10.30 Stjær

Søndag den 24. november

9.30 Stjær

10.30 Storning

Søndag den 1. december

Første søndag i advent med voksekoret

10.30 Storning

Søndag den 8. december

9.30 Stjær Mandrup

Søndag den 15. december

9.30 Galten

10.30 Storning

