



At tale med børn om døden

Barnedåb – hvorfor det?

KIRKEBLADET

Storring – Stjær – Høver
September-Oktober-November 2018

Adresser

Sognepræst

Carsten Marvig
Storring Præstegård, 8464 Galten
Tlf.: 8695 0074
E-mail: cma@km.dk

www.storring-stjaer.dk

E-mail: 8083@sogn.dk

Menighedsråd:

Formand

Ingrid Jørgensen
Kirkestien 2, Stjær
8464 Galten
Tlf: 5329 2741
E-mail: formand@storring-stjaer.dk

Næstformand

Hanne Øvlisen
Tujavej 16, Stjær
Tlf 2037 7341
E-mail: naestformand@storring-stjaer.dk

Kasserer

Jørgen Schmidt
Møllevej 17, Stjær
8464 Galten
Tlf: 8695 0666
E-mail: kasserer@storring-stjaer.dk

Kirkevæрге, Stjær

Bendt Kristensen
Kollens Møllevej 45, Stjær
8464 Galten
Tlf: 8695 0985
E-mail: kv-stjaer@storring-stjaer.dk

Kirkevæрге, Storring

Jørgen Bækgaard
Solhøjparken 24, Storring
8464 Galten
Tlf: 2031 2241
E-mail: kv-storring@storring-stjaer.dk

Graver, Storring og Stjær

Hans-Henrik Jakobsen
Tlf.: 3068 4510
E-mail: graver@storring-stjaer.dk

Organist

Charlotte Sejthen
Voldbyvej 38
8464 Galten
Tlf.: 6053 1540
E-mail: organist@storring-stjaer.dk

Udgiver: Storring-Stjær
Menighedsråd
Ansv. red.: Carsten Marvig

Barnedåb- hvorfor det?

I folkekirken har vi en tradition for at døbe børn som spæde. Men hvorfor nu det? Man kan jo blive døbt i alle aldre, og dåben er lige så virksom endda, som dåb og som indgang til kirken. Alligevel har netop barnedåben en mening.

”Lad de små børn komme til mig, dem må I ikke hindre, for Guds rige er deres. Sandelig siger jeg jer, den der ikke tager i mod Guds rige lige som et barn kom slet ikke ind i det. Og han tog dem i favn og lagde hænderne på dem og velsignede dem.” (Markus 10.14)

Hvad er det, der gør, at Jesus altid fremhæver netop det lille barn, som det alle vi voksne kan lære noget af. Ja, hvad er det de små, som vi åbenbart har rigtig svært ved. For umiddelbart kan et lille barn jo ikke særlig meget andet end at være en lille nuttet, sød og dejlig størrelse, hvilket selvfølgelig i sig selv er meget vidunderligt, hvad især vi bedsteforældre finder meget livsglæde i. Men faktisk kan alle små børn det allervigtigste af alt, og det endda til perfektion. De kan tage imod! De bliver aldrig bedre til det. De kan nemlig ikke andet end at tage imod, afhængige som de jo konstant er af

deres forældres hjælp. Men de kan mere endnu, de kan også tro og bede.

De kan tro på, at hjælpen er der, når de har brug for den. Og synes de ikke, den er der, så beder de om den. Ja, jeg skal love for, de ved af at udtrykke en bøn. De kan skriges efter hjælpen, så de bliver helt gasblå i hovedet, indtil mor eller far kommer løbende og hjælper dem. Jo, et lille barn kan tro og bede, og samlet sagt: tage imod. Det er det, de kan, de små.

Det er derfor Jesus peger hen på de mindste små og siger til alle store voksne: Se på dem! Lær af dem!

Og det er derfor, det også er så ektrafint, at vi som almindelig skik bliver døbt, mens vi endnu er helt små. For her bliver det så tydeligt, det, som i virkeligheden gælder hele livet igennem, nemlig, at vi dybest set altid lever af det, vi modtager.

Luther siger om dåben, at barnet i dåben ikklædes Guds kærlighed. Dagligt må vi, som Luther siger det, krybe i vor dåbs nåde. Iføre os Guds nåde og kærlighed som vores vigtigste klædning. Så er vi nemlig klædt ordentligt på til livets udfordringer. Indfældede i den sammenhæng, hvor det lyder over os hver især, som over Jesus

dengang i dåben i Jordans flod: ”Du er mit elskede barn, i dig har jeg fundet velbehag!” Tænk lige over det, kære menighed, hver morgen når du står der foran badeværelsesspejlet inden du har fået alt tøjet på.....”Du er mit elskede barn, i dig har jeg fundet velbehag”. Hører vi det og tør vi tage i mod det gode budskab hver ny dag, vi får skænket, så bliver hver morgen en vederkvægende ny begyndelse.

Ja, Det er det, din dåb siger til dig. Og minder dig om livet igennem: At alting begynder med at modtage. Modtage som det bedste og livsvigtigste af alt: Kærlighed. At du er elsket, bare fordi du er, og ikke for noget som helst andet. Af ren og skær nåde. Det er ikke bare dejligt at høre, det er ganske enkelt den største rigdom, der findes.

Carsten Marvig

Gud & Fællesspisning

I dette efterår kommer der undtagelsesvis kun én Gud & Fællesspisning, så mød talstærkt op **torsdag den 4. oktober kl 17.30** i Stjær Kirke. Her vil der være en kort høstgudstjeneste rettet mod børn og familier. Alle er velkomne! Efter gudstjenesten går vi Stjær Forsamlingshus og spiser dejlig mad, som Michele har lavet til os. Denne gang er temaet høst, så Michele laver gryderet og noget andet lækkert. Har du bidrag fra egen have til aftenens middag, så læg det i Micheles kasse ved forsamlingshuset dagen før! Hvis du ikke når det, så medbring noget smukt til gudstjenesten.

Vel mødt.

Alle helgen søndag

Søndag den 4. november
Storring kirke kl. 10.30
Stjær kirke kl. 14.00

Alle helgen søndag vil vi traditionen tro som en del af gudstjenesten læse navnene op på dem, der er begravet eller bisat fra vores kirker siden sidste Alle helgen. Efter gudstjenesten vil der i våbenhuset være små udelys, som alle er velkomne til at sætte på deres gravsted.

Om at tale med børn om døden

Helle Viuf er uddannet teolog. Hun er sognepræst og har blandt andet stået bag Stilhedens Katedral - en teltkirke på Roskilde Festival. - taget fra Bibelselskabets hjemmeside.

Måske er det nemmere at tale med børn om døden end mange umiddelbart tror. Måske. For det første vil jeg sige: vent med samtalen, til barnet selv spørger. Ofte sker det i forbindelse med dødsfald i familien.

Og dernæst, besvar så kun de spørgsmål barnet faktisk stiller, og gør det helt enkelt og uden den detaljerighed, som vi voksne tit henfalder til, når vi skal fortælle vores børn om noget, vi synes er kompliceret, og måske selv har det svært med.

Personligt mener jeg, at børn i dag overoplyses om meget, og det afstedkommer snarere angst og frustration end fred og afklaring. Så derfor, sig ikke for meget ad gangen, og gør det i klare og helt enkle vendinger tilpasset barnets forståelsesniveau.

Jeg har talt med rigtig mange børn om døden, og ikke sjældent møder jeg børn med voksen-dødsangst. Min erfaring er, at de har fået en angst for døden med hjemmefra, en slags overført dødsangst fra deres voksne. Det er imidlertid den voksnes opgave at

tøjle barnets angst. Voksne må være et eksempel for barnet. Det er vi for eksempel ved naturligt at vise, at vi sørger og er kede af det, når nogen, vi har holdt af, dør fra os. Men samtidigt må vi også vise og lære dem, at livet går videre alligevel. Fokuser på tilknytningen i stedet for tabet. Det gør I ved at tale med jeres barn - og hinanden - om, hvor meget godt I har fået ved at have haft den døde i jeres liv. Se billeder fra familiealbummet, og fortæl.

En anden væsentlig erfaring, jeg har gjort, er, at børn i deres meget konkrete tænkning om liv og død især også søger en forklaring på, hvor den døde er. Jeg har børn til samtale med kompliceret sorg og ser, at forløsningen er forkyndelse af opstandelse for dem.

«Når jeg taler med børn om døden, viser jeg dem altid min tro. Min tro er en tro på opstandelse. Mit svar på, hvor bedstemor er, er derfor: Hos Gud.» Og hvis børnene spørger videre, fortæller jeg, at Gud har et sted, hvor han samler alle dem, der er døde fra os, dem, vi har sagt farvel og på gensyn til (for os kristne er vores tro jo netop, at det er et "på gensyn" mere end et "farvel"). Gud passer på både levende og døde. Og lidt større børn kan forstå det, når man udbygger

fortællingen om opstandelse og fortæller, at alt det, der er levende i os, vil leve videre hos Gud. Og at Gud er stærkere end døden. Hvor jeg ved det fra, spørger de større børn. Det har Gud vist og fortalt og lovet os; det står i Biblen.

Mange ting kan vi ikke tale om uden at tale om troen. Vi vil gerne lære vores børn at tro på det bedste i livet, og det samme skal vi lære dem om døden. Og jeg kunne ønske mig, at mange flere børn også fik overleveret en tro på opstandelse. Det tøjler nemlig en hel del angst hos børn.

Indvendinger herimod hører jeg tit, og argumentet er som regel, at børnene selv må tage stilling, forældrene vil ikke "pådutte" deres børn noget ved at vælge for dem, for "hvad ved vi?" Men her handler det ikke om, hvad vi ved, men om, hvad vi tror.

Og tænk på alt det, vi ellers vælger for vores børn, fordi vi vil give dem det bedste.

Forældre er ofte meget blufærdige om deres tro og mangler måske især ordene til at formulere den. Så læs nogle børnebibler, de kan give jer sprog.

Voksne kan fristes til at forklare barnet, at mormor nu er blevet til en stjerne på himlen eller en gråspurv, eller barnet kan tro, at farfar er blevet til ånd, som for mange børn er lig med et spøgelse. Men tror du selv på det? Jeg har hørt børn spørge, om et stjernes kud så betød, at nu blev én smidt ud af himlen.

Giv aldrig forklaringer, som du sidenhen må kalde tilbage. Fortæl derimod på en måde, så du sidenhen kan udbygge fortællingen i takt med dit barns spørgsmål og forståelse. Skærm børn for angst og bekymring over døden ved at give dem noget godt at tro på og holde fast i.

Hvis vi taler om opstandelsen samtidig med døden, er det nemmere. Og mindre angstfyldt.

Til sidst nogle helt praktiske forslag. Gå en tur på kirkegården en gang imellem, og besøg for eksempel også familiens gravsted til jul og påske. Det giver et naturligt afsæt til samtale om død og opstandelse i en situation, hvor det ikke er midt i et dødsfald. Desværre hører jeg tit børn fortælle mig, at deres forældre ikke besøger familiens gravsteder, fordi "kirkegården er sådan et uhyggeligt sted." Det er det ikke. Kirkegården er en fredhellig have. Gå en tur dér, og tal om det gode liv.

Klippet fra Bibelselskabets hjemmeside



Ny sognesekretær

I samarbejde med de andre sogne i Kløverbladet har vi ansat en ny sognesekretær. Hun hedder Elin Odgaard og er startet i begyndelsen af august. Sognesekretærens vigtigste opgave er at servicere præsterne med at få de rigtige dokumenter de rigtige steder hen. Der skal føres kirkebog og håndteres dokumenter i forbindelse med fødsel, død, dåb osv. Desuden skal sognesekretæren hjælpe med at sende post ud i forbindelse med konfirmander, minikonfirmander. Der skal købes bibler til gaver etc. Med andre ord være sekretær for præsterne. Som noget nyt er stillingen udvidet, til en heltidsstilling. Det betyder, at der også bliver mere hjælp til os. Det glæder vi os til. Det var en spændende opgave at være med til at ansætte en ny sekretær. Der var dejligt mange velkvalificerede ansøgere. Vi valgte Elin, fordi hun har rigtig gode kvalifikationer og er tilmeldt de obligatoriske kurser i kirkebogsføring. Desuden er Elin en person, som vi har tillid til og tror, vi kan samarbejde med.



Ingrid Jørgensen

Kontaktopl.: Elin Sofie Bækgaard Odgaard
esbo@km.dk - 40125524

Kom og vær med!

Strikkecafeen starter igen den 6. september kl 14-16 i Storring konfirmandstue. Som tidligere vil der være kaffe på kanden og et stykke brød til pausen. Der strikkes dåbsklude og tøj til hjemløse. Strikkecafeen kører hver anden torsdag kl 14-16. Vi har et samarbejde med de andre sogne i Kløverbladet

Jeg starter strikkecafeen op og er med de første par gange. Derefter skal vi have en ny tovholder, da Connie er flyttet fra byen. Hvis du er interesseret i at blive tovholder, er du velkommen til at henvende dig til mig på forhånd, ellers finder vi ud af det den første mødegang.

At være tovholder betyder, at man er den, der låser op og låser igen. At lave kaffe/te og sørge for brød kan man evt skiftes til. Det finder vi ud af, når vi mødes.

Her er de datoer, hvor vi samarbejder med de andre sogne i kløverbladet: Man er velkommen alle steder.

Skivholme:	11.9. kl. 10-12, Ladingvej 20, Skivholme
Storring:	20.9.kl. 14-16, Stjærvej 16, Storring
Skovby:	9.10. kl. 10-12, Ringvejen 17, Skovby
Galten:	13.11. kl. 10-12, Smedeskovvej 2, Galten
Skivholme:	8.1. kl. 10-12
Storring:	7.2. kl. 14-16
Skovby:	12.3. kl. 10-12
Galten:	9.4. kl. 10-12

Ingrid Jørgensen



Glædesblus eller om Sankt Hans blus til glæde for alle

Tak for tilbakemeldingerne omkring årets sommermøde og Sankt Hans aften. Fælles for tilbakemeldingerne er en begejstring for tiltaget med spejdernes fakkeloptog og de små bål i bålfade.

Selv oplevede jeg det også som magiske og højtidelige øjeblikke. Spejderne rettede sig op, og deres opmærksomhed var ved faklerne og ilden efterhånden, som faklerne blev tændt. Der blev helt stille i

haven, da fakkeloptoget bevægede sig ned over plænen for at slå ring om bålfadene. Bålfadene blev højtideligt tændt og blussede op i midsommeraftenen. Så rykkede vi sammen om blussene til fællessang, mens spejderne stod fakkelvagt. En samlende, stemningsfuld, fælles oplevelse.

Denne stemningsfulde, fælles oplevelse blev til på grund af Skanderborg Kommunes afbrændingsforbud i anledning af den tørre





forsommer. Afbrændingsforbuddet tvang sommermødeudvalget til at tænke nyt, for bål skulle der være. Afbrændingsforbuddet blev ikke blot læst, det blev studeret. Bålfade var tilladt. Afbrænding af kvas ikke tilladt. Brænde i bålfade var tilladt. Altså minibål i bålfade på et grundigt vandet underlag var vejen frem. Heidi organiserede bålfade og Jens lavede finkløvet brænde. Spørgsmålet blev nu, hvordan skulle bålfadene tændes? Efter lidt googlerier tonede en fakkelfabrik frem, og der blev bestilt fakler. Spejderne sagde ja til fakkelloptog og antænding af bålfadene. Planen for det, der viste sig at blive en lille, men magisk event, var klar. Kommunens afbrændingsforbud skabte rum for en ny måde at rammesætte fællesskabet omkring bålet. Denne nye ramme gjorde også noget kvalitativt og godt på det mentale plan. Det lyser ud af tilbagemeldingerne - der blev tændt glædesblus på Sankt Hans aften. Ind i mellem er det ikke så dårligt at blive tvunget til at tænke og gøre nyt. Fakkelloptog og de blussende bålfade vil blive sammentænkt med det store traditionelle bål med heks i 2019. På sommermødeudvalgets vegne

Hanne Øvlisen

Æblerov i præstegården

Lisbeth Petersen, Storing, gav mig fornyelig dette avisudklip, som hun havde fundet ved oprydning i sin mor Magda Brandts gemmer. Hun kunne ikke gøre nærmere rede for, hvor og hvornår det er fra, men ved fælles hjælp er vi nået frem til, at det må være Midtjyllands avis i efteråret 1968. Dette år fraflyttede pastor Ovesen nemlig embedet, og en ny blev ikke udpeget før senere. Så det passer med at præstegården stod tom i længere tid.

Jørgen Bækgaard

Galten
Red. N. J. Leisgaard, Til Galten 408

Tilbuddet om æblehøst totalt misforstået
Varevogne kørte tungt lastet fra Storing præstegårdshave - Menighedsrådet har nu lukket for den gratis æblehøst
Storing menighedsråd har været nødt til at trække tilbuddet til sognets beboere om gratis æbleplukning i Storing præstegårdshave tilbage, efter at man har konstateret, at tilbuddet er blevet udnyttet på det groveste.
Præstegården har stået tom i længere tid, og menighedsrådet fandt det meningsløst, at de mange æbler, der fandtes i gården have, skulle hænges til ingen verdens nytte og senere falde ned for at rådne op på jorden. Derfor tilbød man sognets beboere at hente gratis æbler til husholdningen, når der forinden blev indhentet tilladelse fra et menighedsrådets medlemmer.
- Det er nu flere gange blevet konstateret, at folk har bakket store varevogne op til præstegårdshaven for at læsse dem med æbler for derefter at fragte hele lasten udenogsom. Hvor mange æbler, der er forsvundet på denne måde, er svært at sige, men det er mange, fortæller formanden for kommunens præstegårdsudvalg, planteavikonsulent K. Hansen, Galten. Varevognene, hvis ejere helt og aldeles har misforstået menighedsrådets tilbud, stammede efter sigende fra Aarhus.
Udnyttelsen har nu bevirket, at menighedsrådet har trukket tilbuddet tilbage, og ethvert forsøg på at plukke æbler i præstegårdshaven vil nu blive betragtet som tyveri og anmeldt som sådan.

Galten torsdag
29. Min: Dødsfalden i Bitter Creek.
Galten fredag
29. Galten Hotel: DASF's Galten afdelings generalforsamling. - 28.30: Min: Dødsfalden i Bitter Creek.

Seløghørt
Mandag den 28. oktober holder Galten gymnastikforening generalforsamling på Høver Kro.
Galten Ungdomsforening holder generalforsamling på Galten hotel onsdag den 28. oktober.
DASF's Fiensted-afdeling har generalforsamling i Laasby forsamlingshus fredag den 25. oktober.

Skovby Røde Kors starter sykursus
I lighed med tidligere år tager Skovby Røde Kors også i år kursus i syning på programmet. På tirsdag d. 22. oktober, starter et kursus i kjøltsyning, onsdag den 23. oktober begynder et kursus i finseesyning. - Kursusene holdes i Skovby forsamlingshus.

Afslutningsfester for HIK
Harlev Idrætsklub har i morgen, fredag, afslutningsfest for drenge og piger i Lillering, forsamlingshus. Lørdag den 16. november testes der for juniorerne på Næshøj kro, og lørdag den 23. oktober er der fest for ynglinge og seniors på Skovby kro.

Bryrup
E. Laurson, test. Bryrup 117

Bryrup torsdag
29: Bryrup Kro: Gymnastikforeningens andespil.

Branddam losseplads god kombi
Harlev-Framlev for en tid siden brandinspektøren, i døde kommunen områdemmen i Lillering bedre vandforsyning for henstillingen var urening af branddam af, at terrænet uden den scen losseplads.
Sognrådet tog hensættelse til ejeren, fru Lillering. I skrivelsen rådet klart, at alt a branddammen skulle senest den 15. oktober, skulle ejeren påtage branddam i en grav, nordligere for den nu erstating, og dertil se hold hertil. Nyordning efter tinglysen, så eventstølses om veiforhold opstå på et senere tidspunkt.
Ejeren meddelte for hvilke betingelser vedrævede grav, blot kommunen vil indhugning af graven og Endvisere skulle kommunen for den emtalte tinglysen, så kunne sognrådet gå udgifterne til tinglysen, hvile ejeren af terrænet, dammen allerede for 20 år udtaget til branddam, Ej, hvorpå branddam og losseger, er i mellemtiden blomm kommunen åbber, at sen vedrørende branddam vet solgt med. Endnu har hørt videre til sagen, medblive orienteret om den tinglyng i sagen i den nærmeste Herover branddam og der tydeligvis ikke er kombination.

Bredstrøm



Så kan der synges i Storring-Stjær Kirker

Pigekor er startet den 22. august

Storring-Stjær pigekor er for 3.- 9. kl., og vi øver hver onsdag i konfirmandstuen i Storring kl. 15.30 - 16.30, så det passer med skolebussen.

Vi har det sjovt, når vi er sammen, og vi medvirker ved nogle festlige gudstjenester og koncerter, laver Luciaoptog, tager på korstævne og laver hyggeweekend. Kom gerne og prøv det et par gange, men kontakt mig gerne inden!

Voksenkor

Tirsdag aften kl. 19-20.30 er voksenkorets øveaftener. Den 28. august er første dag efter sommerferien

Koret er båret af sangglæde og højt humør, og der bliver sunget både rytmiske og klassiske korarrangementer - kendte såvel som nye sange.

Der er plads til nye sangere i koret, og kom gerne et par gange, og prøv det. Der kræves ikke nodekendskab eller korerfaring, men lyst til sang og godt kammeratskab - og at man kan synge rent. Den nuværende flok har sunget sammen

i flere år, så derfor er det godt med lidt sikkerhed i at kunne ramme tonerne. Det kan næsten alle uden problemer, men er du i tvivl, skal du ikke holde dig tilbage, men kom og vær med et par gange.

Koret øver også salmesang, da korets medlemmer medvirker som kirkesangere i grupper på 3-4 til nogle af søndagsgudstjenesterne. Det er en dejlig opgave at have, så glæd dig til det!

Babysalmesang

Et nyt forløb med 6 gange starter torsdag d.13. september kl 11.00 i Stjær Kirke

Babysalmesang er for babyer i alderen ca. 2-10 mdr. Men 1-2 årige er velkomne med en forælder/bedsteforælder, hvis de lige har en fridag sammen og gerne vil være med. Det er en skøn stund med sang, musik og bevægelse, og glæd jer til alt det, I også har med jer hjem!

Vi synger morgensalmer, vuggeviser, dåbsalmer og små sjove sange. Til nogle vil der være fagter, til andre vil der være bevægelse. Vi lærer rim og remser, leger med rasleæg og farvestrålende tørklæder og

meget, meget mere - og I må gerne komme
med ønsker!
Husk tilmelding inden 12. september!

Tlf. 6053 1540

E-mail organist@storing-stjaer.dk

Mvh. korleder og organist
Charlotte Sejthen



Eftermiddagsmøder

Der er tre eftermiddagsmøder i efteråret 2018. Alle møder holdes i Storring Konfirmandstue kl 14-16. Alle er velkomne. Der serveres kaffe og kage. Prisen herfor er 30 kr.

Tirsdag den 18. september 2018

Foredrag ved sogne- og feltpræst v/ Holme kirke Peter Sporleder.

"Feltpræst i verdens brændpunkter"

Peter Sporleder har 5 gange har været udsendt som feltpræst, bl.a. til Irak, Afghanistan og Kosovo.

Det er disse udsendelser han vil berette om.



Tirsdag den 23. oktober 2018

Foredrag ved Connie Janzen.

"Kirkegårdens historie og fredede gravminder"

Vores egen Connie Janzen, som har boet i Stjær i en årrække, kommer og deler ud af sin store viden.



Tirsdag den 20. november 2018

Foredrag ved Erik Lindsø.

"Humor som medicin"

Erik Lindsø kan skrive både forfatter, kulturjournalist og højskolemand på sit vistkort.

Humor og livsglæde er indholdet, når Erik Lindsø holder foredrag. Han anvender humoren til at give en kærlig opsang til dem,

som han kalder de langtidsskuffede, bekymringsparate levebrødspessimister – dem, der gør verden til et alvorstungt, livstrættende sted at være.

Der venter en munter og livsbekræftende eftermiddag, hvor du får opskriften på at ændre mismod til livsmød.



Præstens ferie

Jeg har ferie fra den 17. til 26. november.
I den periode passes embedet af Hanne Lise Mandrup, Galten. Telefon: 40 12 55 20.
E-mail: halp@km.dk

Julestue

Den traditionsrige julestue for ældre i Storring og Stjær bliver mandag den 3 december 2018 kl. 14-17.
Mere info følger senere.

TV gudstjeneste fra Storring kirke

Onsdag den 5. december kommer Danmarks Radio og optager to gudstjenester i Storring kirke henholdsvis kl. 16.00 og kl. 18.30. De vil blive sendt på DR K først i det nye år.
DR vil gerne have, at de to gudstjenester bliver forskellige, og at de bliver et billede på, hvordan gudstjenestelivet er her hos os.
Det bliver en spændende opgave. Vi er slet ikke færdige med at finde ud af, hvordan vi vil præsentere sognene, men vi forventer, at både voksen- og børnekor vil medvirke.
Vi håber mange fra begge sogne vil komme til de to gudstjenester.
Menighedsrådet.

Kirkelige handlinger

Storring

Begrav./bisat
30.05 Eva Lindhardt Andersen

Stjær

Dåb:
10.06 Thorbjørn Egon Nielsen Daucke
10.06 Kristian Valdemar Østermark
10.06 Sylvester Nothlev Mortensen
03.06 Julius Stampe-Degn Nielsen
12.08 Vigga Vesterager Guldager
19.08 Lauge Vinther Thomsen
26.08 Adam Klyhn Guld Sunesen
26.08 Vincent Klyhn Andersen

Viede/velsignede

18.08 Ditte Schaar Lyngsøe og William Schaar Andersen
18.08 Mette Sofie Mørch Ravn og Glenn Møldrup Sørensen

Begrav. /Bisat

22.05 Niels Jørngen Kaae Pedersen (Vestre Kapel)
14.06 Harald Damgaard Andersen



Kirkehøjskole



Tirsdag den 9. oktober kl. 14.00

Gudstjeneste i Storring Kirke ved sognepræst Carsten Marvig.

Derefter foredrag i sognegården ved salmedigter og teolog Hans Anker Jørgensen: *"De nye salmer - og de gamle"*

Hans Anker Jørgensen fortæller om "det gamle guld" og om de nye salmer, som han blandt andre har bidraget med.

Når en moderne digter kalder "De levendes Land" af Grundtvig for alle tiders bedste danske digt, og når de gamle danske salmer er verdens bedste, kan vi så ikke nøjes med dem. Om de gamle salmer som folkekirkens styrke og problem. Om nye salmer som en nødvendig bro til "De levendes Land". Hans Anker Jørgensen har "medbragt" en håndfuld egne salmer, som han fortæller om, og som vi synger!

Mændenes morgenbord fortsætter efter sommeren

Den sidste fredag i hver måned samles en flok mænd omkring et morgenbord, hvor vi får en kop kaffe og et rundstykke (måske med en lille én til), synger et par sange/salmer, får en hyggelig mandesnak og klarer verdenssituationen. Vi lægger 'en tyver' hver gang og hjælpes ad med afrydning m.v. Alt i alt en god times tid til opstart på weekenden.

Det er åbent for alle (mænd), og alle er velkomne i konfirmandstuen den sidste fredag i måneden kl. 8.30. Næste gang den 28. september. Evt. henvendelse herom til Leif Christoffersen, 21857183.



Husk Høstgudstjenesten

Vi holder igen i år høstgudstjeneste i præstegårdshaven søndag den 16. september kl. 14.00.

Hvorfor?

Grundtvig brugte aldrig ordet omvendelse, for det lød i hans øre, som om at mennesket, var kommet så langt væk fra Gud, at der skulle ske noget nærmest drastisk og revolutionerende, for at vi ville kunne finde hjem til Gud og få opfyldt vor inderste længsel efter livsfylde og meningsfylde. Han brugte i stedet ordet opvækkelse, for han var af den overbevisning, at blev vi bare mindet om det eller gav os tid til at lade os forbavse over alle de glimt af paradisiske fylde og fred, Gud rækker os, lige her midt i vores helt almindelige hverdagsliv, så giver det med Gud sig selv før eller siden.

Så du behøver altså ikke at opgive alt og leve som bonderøven eller bosætte dig på en

ødegård i Sverige for at finde det, dit hjerte inderst inde længes efter af fylde og mening. Du kan finde det lige her midt i din gammelkendte hverdag, hvis du da ellers vover at lade dig forundre og forbavses over den.

Derfor!

Og det er også hele meningen med at samles i præstegårdshaven og fejre høstgudstjeneste. Den er tænkt som en pause midt i det hele - en lejlighed til at lade sig blive forundret og måske forbavset over, hvor stor, rig og underfuld den verden og natur er, der omgiver os. Alt det, der er en gave fra Gud til dig og mig, og som er givet os, som et tegn på, at han ser dig, aldrig glemmer dig og er parat til at stille dit hjertes inderste sult og længsel.

Carsten Marvig, Sognepræst



Gudstjenesteliste

Søndag den 9. september

Storring: 10.30

Stjær: ingen
(CM Galten)

Søndag den 16. september

Høstgudstjeneste
i præstegårdshaven

Storring: 14.00

Stjær: ingen
Voksenkoret medvirker

Søndag den 23. september

Storring: 9.30

Stjær: 10.30

Søndag den 30. september

Storring: ingen

Stjær: 9.30 Mandrup

Torsdag den 4. oktober

Gud og Fællesspisning

Stjær: 17.30

Pigekoret medvirker

Søndag den 7. oktober

Storring: 10.30

Stjær 9.30

Tirsdag den 9. oktober

Kirkehøjskole

Storring: 14.00

Søndag den 14. oktober

Storring: 9.30 Mandrup

Stjær: ingen

Søndag den 21. oktober

Storring: ingen

Stjær: 10.30

(CM Galten)

Onsdag den 24. oktober

Løvfaldsgudstjeneste m.

Tjørnehaven

Stjær: kl. 14.00

Søndag den 28. oktober

Storring: 9.30 Rikke

Vestergaard

Stjær: ingen

Søndag den 4. november

Storring kirke kl. 10.30

Stjær kirke kl. 14.00

Alle helgen

Lørdag den 10. november

Mulighed for lørdagsdåb

Stjær: kl. 11.00

Søndag den 11. november

Storring: 9.30

Stjær: 10.30

Søndag den 18. november

Storring: ingen

Stjær: 9.30 Præstegård

Søndag den 25. november

Storring: 9.30 Mandrup

Stjær: ingen

Søndag den 2. december

1.s.i advent

Storring: 10.30

Stjær: 16.00

Luciaoptog

Onsdag den 5. december

TV optagelse

Storring: 16.00 og 18.30

Søndag den 9. december

Storring: 9.30

Stjær: 10.30

Søndag den 16. december

Storring: ingen

Stjær: 9.30 Mandrup

