



KIRKEBLADET

Storring – Stjær – Høver
Marts-April-Maj 2018

Adresser

Sognepræst

Carsten Marvig
Storring Præstegård, 8464 Galten
Tlf.: 8695 0074
E-mail: cma@km.dk

www.storring-stjaer.dk

E-mail: 8083@sogn.dk

Menighedsråd:

Formand

Ingrid Jørgensen
Kirkestien 2, Stjær
8464 Galten
Tlf: 5329 2741
E-mail: formand@storring-stjaer.dk

Næstformand

Per Reipurth
Stjærvej 10, Storring
8464 Galten
Tlf: 4097 8719
E-mail: naestformand@storring-stjaer.dk

Kasserer

Jørgen Schmidt
Møllevejen 17, Stjær
8464 Galten
Tlf: 8695 0666
E-mail: kasserer@storring-stjaer.dk

Kirkevæрге, Stjær

Bendt Kristensen
Kollens Møllevej 45, Stjær
8464 Galten
Tlf: 8695 0985
E-mail: kv-stjaer@storring-stjaer.dk

Kirkevæрге, Storring

Jørgen Bækgaard
Solhøjparken 24, Storring
8464 Galten
Tlf: 2031 2241
E-mail: kv-storring@storring-stjaer.dk

Graver: kontakt kirkevæрге

Organist

Charlotte Sejthen
Voldbyvej 38
8464 Galten
Tlf.: 2821 9820
E-mail: organist@storring-stjaer.dk

Udgiver: Storring-Stjær
Menighedsråd
Ansv. red.: Carsten Marvig

Kulturuge i Storring, Stjær og Høver

Jeg har i mange år gået med en drøm om at få realiseret en idé om en fælles kulturuge i Storring, Stjær og Høver.

Min ide er kort fortalt, at kirken, Borgerforeningen i Stjær, Storring forsamlingshus og Beboerforeningen i Høver går sammen om at fylde vores kulturhuse og kirker med forskellige kulturelle arrangementer gennem en uge, med alt fra foredrag, musik, kunst, dans etc. for børn og voksne i alle aldre.

Bevæggrunden for et sådan tiltag er overordnet set at styrke vores lokale identitet og fællesskab.

Jeg vil i løbet af marts indkalde repræsentanter fra de nævnte foreninger for at få undersøgt, om de er med på ideen, og i så fald i fællesskab videretænke hvordan og hvorledes en sådan kulturuge kunne realiseres.

*Sognepræst
Carsten Marvig*



Menighedsrådet fuldtalligt

På opstillingsmødet den 11. januar i Storning fik vi heldigvis to nye kandidater til menighedsrådet.

Det er Anni Rosenkilde Thomsen og Anita Albert Jensen, begge fra Høver.

Hjertelig velkommen til dem!

Der er ikke indkommet yderligere lister, og det betyder, at selve valget er aflyst! Herefter er der forskellige procedurer, der skal overholdes: besked til stiftet, underskrivelse af menighedsrådsløftet og nykonstituering i menighedsrådet.

Det betyder, at Anni og Anita kommer med til deres første møde i menighedsrådet torsdag

den 22. marts, hvor vi bl.a. præsenterer os for hinanden, fordeler de forskellige roller og udvalgsposter, og Anni og Anita skriver under på menighedsrådsløftet.

Ingrid Jørgensen



Menighedsrådsløftet

Undertegnede erklærer herved på ære og samvittighed at ville udføre det mig betroede hverv i troskab mod den danske evangelisk-lutherske folkekirke, så at den kan byde gode vilkår for den kristne menigheds liv og vækst.



Anni Rosenkilde
Thomsen

Jeg er blevet opfordret til at repræsentere Høver i menighedsrådet, og det har jeg valgt at sige ja til.

Jeg hedder Anni Rosenkilde Thomsen, er uddannet køkkenleder og socialpædagog. Min alder er 62 år. Jeg har boet i Høver siden 1974.

Jeg er gift med Benny Majlund Thomsen og vi har 2 voksne sønner og 3 børnebørn. Mit kendskab til menighedsrådsarbejde er begrænset, men jeg er interesseret i at lytte og lære nyt og kan forhåbentlig tilføje noget med min tilstedeværelse. Mine tanker omkring menighedsrådsarbejdet er, at Høver kan blive en integreret del omkring kirken og menighedsrådet. Jeg har været med i opstart af Høver beboerforening, legepladsen og køb af forsamlingshuset/istandsættelse, så jeg har erfaring med foreningsarbejde.



Anita Albert
Jensen

Anita hedder jeg. Vores søn på 5 måneder og min kæreste Joakim og jeg bor i et hus i Høver, som vi overtog d. 1/2 -2017.

Da vi overtog huset, stod vi over for en stor gennemgående renovering, hvor det kun var spærene og væggene, der stod tilbage. Vi er nu godt på vej med huset.

Jeg går hjemme på barsel med vores søn Jannick, men ellers arbejder jeg som anlægsgartner. En aften i ugen har jeg nogle hyggelige juniorspejdere, som jeg er leder for i Harlev, noget jeg holder meget af.



Også på medarbejdersiden er vi fuldtallige igen

Vi er rigtig glade for igen at have både kirketjener i Stjær og graver ved begge kirker. Mens vi har manglet, har vi i menighedsrådet på en ny måde opdaget, hvor mange opgaver, der hører med til de to hverv. Vi har sammen med et par frivillige dækket så godt, som vi kunne. Men må også konstatere, at det ikke har været helt uden mangler fx med hensyn til grandækning. Vi takker for forståelse for dette.

Som mange allerede har opdaget, har vi fået ny kirketjener i Stjær. Det er **Bente Riishøj Hansen**. Bente startede 1. december og har været hurtig til at finde ud af alle opgaverne og omgangstonen i kirken.

Vi har bedt Bente skrive lidt om sig selv. Det kommer her:

Jeg hedder Bente, og jeg er Stjær kirkes nye kirketjener. Jeg bor i Galten sammen med min mand og vores yngste datter, som er på efterskole. Derudover har vi tre udeboende voksne børn og et barnebarn.



*Bente Riishøj
Hansen*

Jeg er uddannet socialpædagog og har arbejdet som pædagog/leder/dagplejer siden jeg blev færdiguddannet i 1990. I min fritid synger jeg bl.a. i Skovbykoret. Jeg har altid haft et

ønske om at arbejde i kirkeregi, og udover min pædagoguddannelse har jeg en etårig uddannelse på sognediakonien i København. Udover mit job i Stjær kirke arbejder jeg som sognemoster i Skovby kirke.

Jeg glæder mig til at arbejde med på gudstjenesterne og lære historien om en gammel kirke som Stjær. Ikke mindst glæder jeg mig til det videre samarbejde med mine kollegaer og til at lære alle jer i sognet at kende.

1. februar er **Hans-Henrik Jacobsen** tiltrådt som graver ved begge kirker. Vi har set frem til igen at få en garvet graver. Og det har vi fået, Hans-Henrik har bl.a. 11 års erfaring fra Harlev. Det betyder, at han er godt kendt både med pasning af kirkegårde, anlæg og det kontorarbejde, som følger med: opkrævning, registrering etc.

Her præsenterer Hans-Henrik sig selv:

Jeg er som mine forældre pæredansk, men mine forældre flyttede til Kenya midt halvtredserne. I første omgang som bestyrere for en afrikanske farm, men senere med egen farm, og desuden havde de tid til at tage klienter på storvildtsjagt. I dette miljø voksede jeg op, indtil jeg som 13-årig blev sendt på kostskole i England. Senere kom jeg til Danmark for at få en landbrugsuddannelse, hvorunder jeg mødte min kone.



Hans-Henrik Jacobsen

Gennem årene har jeg haft en række vidt forskellige jobs og har senest taget gartneruddannelse. Min kone og jeg sejler i kajak hele året, hvis vejret tillader det, og sidste år sejlede vi ad hele Göta kanalen for at slutte i den svenske skærgård. Vi har beskæftiget os med hestesport inden for Military og har set en del lande i den anledning. Vi bor på en nedlagt landejendom, hvor der er plads til hund og heste.

Velkommen til!

Er du allerede eller har du lyst til at blive frivillig?

De frivillige i sognet løser mange forskellige opgaver. De frivilliges arbejde og engagement har stor betydning for sognet. Mange aktiviteter kunne slet ikke gennemføres uden frivillige.

Der er omkring 50 frivillige i sognet. De deler f.eks. kirkebladet ud, hjælper med opgaver i forbindelse med Sommermødet, Gud & fællesspisning, påskemåltidet, sogneudflugten, kirkekaffe, de synger i kirken m.v.

Vi ville ikke kunne gennemføre et sommermøde uden hjælp fra frivillige for slet ikke at tale om Gud & fællesspisning eller sogneudflugten eller julestuen eller eller

Lige nu mangler vi frivillige til:

- kirkekaffe (vi har en koordinator)
- hjælpe med det praktiske ved gudstjenester i præstegårdshaven

Menighedsrådet holder et arrangement for de frivillige d. 24. maj kl. 15.30-ca. 17.

Har du/I lyst til at blive frivillig, er man også velkomne.

Har du lyst til at blive frivillig, er du mere end velkommen til at tage kontakt til:

Ingrid Jørgensen på 53 29 27 41 eller
mail: kirkestien2@gmail.com

Hanne Øvlisen 20 37 73 41 eller
mail: hanne.ovlisen@gmail.com

Årets konfirmander

Stjær kirke den 6. maj 2018

Kl. 9.30:

Albert Grønlund Børgesen
Asbjørn Mervild Greve
Caroline Møller
Emil Høgh Jensen
Emilie de Neergaard Ravn
Rasmus Lumbye Andersen
Jakob Vægter Jensen
Nicoline Softe Hjortshøj Hugöy
Marie de Neergaard Ravn

Kl. 10.45:

Emma Ginnerup Henriksen
Julie Holm Skafsgaard
Maria Rantala Sørensen
Markus Bjørn Person Bjerregaard
Rasmus Bach Søndergaard
Jacob Møller-Nielsen
Sara Gade Andersen
Waldemar Bang Wriedt
Anders Bjerg Mikkelsen



Den syvarmede lysestage

Siden den tidlige middelalder har der stået to stager med lys på alterbordet.

De to, der står på alterbordet i Stjær Kirke, er fra 1882 og afløste da et par stager fra o. 1700. Derimod er traditionen med en syvarmet lysestage på alterbordet af nyere dato.

Historien om den syvarmede lysestage tager sin begyndelse i 1861, da N.S.F. Grundtvig (1783-1872) fejrede sit 50 års jubilæum som præst. Efter festgudstjenesten i Vartov Kirke overrakte dronning Caroline Amalie ham en syvarmet lysestage af det pureste guld, som gave fra de nordiske kvinder. At det netop var en syvarmet lysestage, som Grundtvig fik foræret, var der en bestemt årsag til.

I 1854-55 udgav Grundtvig læredigtet "Christenhedens Syvstjerne" om kirkens historie på 833 vers, der var inddelt i syv sange og en indledning. Digtets navn henviser til Johannes Åbenbarings begyndelse, hvor Johannes fortæller, at han ser en "menneskesøn" med syv stjerner i sin ånd, som er de syv



Fotografi: Lars Thorkild Bjørn

menigheder i Lilleasien, som han skal sende åbenbaringen til.

Efter mange forsøg nåede Grundtvig frem til den tolkning, at de syv menigheder i Lilleasien, er at forstå som profetiske billeder på kirkehistoriens syv "folkemenigheder" - den jødiske, den græske, den latinske, den engelske, den tyske, den nordiske og den syvende, der endnu ikke er trådt frem, men som Grundtvig gættede på vil være indisk. Digtet anses for at være en hovedkilde til at forstå Grundtvigs kristendom og livssyn.

Lysestagen stod i Grundtvigs hjem indtil 1890. Han enke testamenterede stagen til

Marmorkirken i København, som derved blev den første kirke med en syvarmet lysestage på alterbordet.

Lysestagen blev herefter i stort antal kopieret og sat ud kirker over hele landet, som et Grundtvig-minde. Stagen blev samtidig et symbol på, at man i denne kirke have en grundtvigiansk præst. Sådant forholdet det sig ikke længere. Det er stadig en smuk tradition, selvom den syvarmede lysestage ikke længere har den samme signalværdi.

Connie Jantzen



Kirkelige handlinger

Storring Kirke

Dåb

14.01 Emilia Castillo Eriksson,
Ryvej 36, Høver

Stjær Kirke

Dåb

19.11 Carl Erik Mejlskov Michelsen,
Tåstrupvej 10, Galten

Begravelser/Bisættelser

16.11 Arne Braad Mathiasen,
Vesterbro 26, Galten



Kirkehøjskole

Onsdag den 21. marts
kl. 19.00

Gudstjeneste i Storrिंग
Kirke ved sognepræst
Carsten Marvig.

Derefter foredrag i
konfirmandstuen ved lektor
Kasper Bro Larsen:
”Rembrandt som bibelfortolker”



Rembrandt er kendt som en af
kunsthistoriens største illustratorer af det
bibelske univers. Men han er mere end
det. Han ville også nyfortolke og formidle
Bibelens fortællinger.

Hvordan Rembrandt gjorde, skal vi se i dette
billedforedrag. Foredraget
er en vandring gennem Bibelen med
Rembrandt som guide. I anledning af den
forestående påske slutter vandreturen med
Rembrandts fascinerende fortolkninger af
Jesu lidelseshistorie og opstandelse.

Kasper Bro Larsen er lektor i teologi på
Aarhus Universitet med speciale i Bibelen
og dens historie. Han har bl.a. sammen med
kolleger udgivet bogen ”Rembrandt som
bibelfortolker”

Eftermiddagsmøde

Tirsdag den 13. marts 2018

Hvem kan ikke lide at høre en god
historie?

Minna Schiøtte kommer og fortæller
Skiftingen. Det er historien om et
troldebarn der bliver forbyttet med
et menneskebarn. Skiftingen udvikler
sig langsomt og ikke helt normalt.
Menneskene bliver udfordret og lader sig
udfordre..... men hvordan?

Minna tager også sine ”lynhistorier” med,
og mødedeltagerne får lov til selv at prøve
at fortælle lidt.

Måske der også bliver tid til flere historier
- Minna kan rigtig mange.

Minna Schiøtte er en del
af både Ry Fortællekreds
og Viborg Fortællekreds.



Arrangementet afholdes
i Konfirmandstuen i
Konfirmandstuen i
Storrिंग og begynder kl. 14.00.

Bagefter serveres der kaffe.
Velkommen til.

Strikkecafé

Strikkecaféerne i foråret udvides med et samarbejde med sognene i kløverbladet.

Møderækken ser sådan ud:

Tirsdag d. 13.2. kl. 10-12 i sognegården i Galten (fælles for kløverbladet).

Torsdag d. 22.2 kl. 14-16.30 i konfirmandstuen i Storrिंग

Torsdag d. 8. 3 kl. 14-16.30 i konfirmandstuen i Storrिंग

Tirsdag d. 13.3 kl. 14-16.30 i sognegården i Skivholme (fælles for kløverbladet)

Torsdag d. 22.3 kl. 14-16.30 i konfirmandstuen i Storrिंग

Torsdag d. 5.4 kl. 14-16.30 i konfirmandstuen i Storrिंग

Torsdag d. 19.4 kl. 14-16.30 i konfirmandstuen i Storrिंग (fælles for kløverbladet)

Connie Janzen

Mændenes morgenbord

Den sidste fredag i hver måned samles en flok mænd omkring et morgenbord, hvor vi får en kop kaffe og et rundstykke (måske med en lille én til), synger et par sange/salmer, får en hyggelig mandesnak og klarer verdenssituationen.

Vi lægger 'en tyver' hver gang og hjælpes ad med afrydning m.v.
Alt i alt en god times tid til opstart på weekenden.

Det er åbent for alle (mænd), og alle er velkomne i konfirmandstuen den sidste fredag i måneden kl. 8.30.

Næste gang den 23. februar.

Evt. henvendelse herom til Leif Christoffersen, 21857183.



Påskemåltid

Skærtorsdag den 29. marts kl. 17.00

Kom og vær med til at fejre den største kirkelige højtid - påsken - skærtorsdag i Stjær Kirke.

Vi starter med gudstjeneste i kirken og efterfølgende serveres der påskelam i forsamlingshuset.

Tilmelding senest den 26. marts til Kirsten Madsen tlf: 51244805

Påskemåltidet er gratis, øl og vin kan købes.



Fælles 2. pinsedag gudstjeneste

Mandag den 21. maj kl. 14.00

Traditionen tro holder vi i Galten kløverbladet fælles udendørs pinsegudstjeneste 2. pinsedag.

I år bliver det i haven ved sognegården i Skovby. Kirkernes kor er også i år gået sammen og vil synge for os efter gudstjenesten.

Sommermøde

I år er det 25. gang, der er sommermøde i præstens have i Storrिंग. Sankt Hans fejres traditionen tro d. 23. juni med grill, hoppepuder, underholdning, sang og bål.

Claus Kolling kommer med sin duo og underholder med sang og musik, som både børn og voksne kan synge med på. Claus Kolling er af mange kendt som den syngende vikar fra Stjærskolen.

Årets båltaler er Frank W. Damgaard, viceborgmester i Skanderborg Kommune. Han er også kendt som konferencieren og entertaineren Frank Megabody.

Søndag d. 17. juni byder på caminovandring, gudstjeneste i Præstegårdshaven og evt. kirkekaffe og foredrag.

Daglejen, vuggestuen, børnehaven, Stjærskolens indskoling og spejderne vil besøge haven som en del af sommermødet. Stjærskolen laver igen i år et udsmykningsprojekt, som kan ses i haven.

Alle er velkomne. Vi glæder os

Sommermødeudvalget





Tak!

Af hjertet tak til hver og én for den store opbakning og de mange flotter gaver, jeg fik ved mit 25 års jubilæum den 10. december! Det var en på alle måder bevægende dag for mig og min familie. Herunder følger et uddrag af min prædiken fra jubilæumsdagen i Storrिंग kirke.

Kære menighed, fem og tyve år er gået, og I har mig stadig her, lille og mager med knap så meget hår!

Ja, det er ganske vist, at det i dag 2. søndag i advent præcis er 25 år siden, ja et kvart århundrede, at jeg første gang stod på denne prædikestol og holdt min første prædiken for menigheden her i Storrिंग og senere på dagen gjorde det på prædikestolen i Stjær, for menigheden i Stjær.

Da stillingen i sin tid blev slået op, og Charlotte og jeg kørte herud for at se, om det var en stilling jeg skulle søge, blev vi vist rundt i præstegården af Olga Andersen, der dengang var formand for menighedsrådet i Storrिंग. Og på et tidspunkt undervejs spørger hun mig så, om jeg, hvis jeg nu får stillingen, har tænkt mig at blive her i mange år. *"Ja, naturligvis"*, svarede jeg hende, hvortil

hun replicerede med et skævt smil, *"ja, ja det lover I alle sammen"*. Men Olga, jeg holdt ord, selvom 25 år endnu ikke helt kan måle sig med den navnkundige Pastor Dyreborg, som var her 28 år. Om end jeg godt kan slå ham i antal hovedhår.

Men 25 år er gået, og selvom det kan synes, som var det i går, at Charlotte, jeg og lille Nikolaj flyttede ind i præstegården. Så kan man med tanke på at "lille" Nikolaj sidste torsdag blev far til vores første barnebarn, godt regne ud, at tiden er gået. Og Tor og Sigrid, der siden kom til, er jo begge også blevet voksne og flyttet hjemme fra præstegården.

Og de børn jeg i sin tid døbte som nogle af de første, har jeg for længst konfirmeret, og nogle af dem, sammen med nogle de første konfirmander, har jeg også fået lov at vie, nogen endda mere end en gang, og nogle af deres børn har jeg døbt. Og så mange mennesker, som jeg har kendt og holdt af, har jeg fået lov at begrave. Ja, rigtig mange af dem lever endnu så tydeligt i min erindring, fordi de har sat sig blivende spor i mig og min livshistorie.

Jo, så mange vidt forskellige mennesker har jeg på den ene eller anden måde gennem de 25 år fået lov at møde. Det oplever jeg som et privilegium. For jeg ser det som et særligt privilegium som præst, at vi ofte bliver vist den store tillid at blive fortalt livshistorier. Og det er altid spændende, for vi menneskers livsveje er jo alle så forskellige. Der er aldrig to livshistorier, der er ens. Og ved at lytte til livsfortællinger beriges man uundgåeligt, for man lærer hver gang noget nyt, får indsigt i nye facetter af det forunderlige menneskeliv.

Jeg tror det er tidligere sognepræst Ole Juul, der engang har sagt; at han gennem sine mange år som præst, samlede på lys – dvs. på gode ord og hændelser fra hverdagen og mødet med sine sognebørn. Lys der for ham pegede på, at livet altid er livet værd, også selvom det indimellem er på trods.

Og jeg kunne med en lettere omformulering sige det samme, at en væsentlig del af brændstoffet til lyset i mit liv og virke har jeg fået og får jeg stadig gennem den tillid og åbenhed, jeg møder, og gennem de livsfortællinger, jeg hører.

En anden af årets store jubilarer 😊 Martin Luther sagde som bekendt, at et kristent menneske på en gang er fuldstændigt **frit** og fuldstændigt **bundet**. Oversat til jævnt dansk, så betyder det, at Gud gennem Jesus har gjort os fri af alt det, der optager alt for meget plads i vores liv og dræner os for brændstof, som f.eks. den konstant nagende tvivl om, om vi nu er gode nok, rigtige nok, perfekte nok osv. Men gode og perfekte nok, det bliver vi ifølge Luther aldrig, men det gør ikke noget, for i Guds øjne er vi alligevel dyrebare og værd at elske på kryds, på tværs og trods af alt.

Og er det ikke netop det, der er ethvert menneske inderste og dybeste ønsker, at vide sig set og elsket, som det menneske man er. Det er jeg ganske overbevist om. Og hvilken befrielse er det ikke at være befriet for alle de selvkredsende bekymringer om, om man nu slår til, er god nok osv. Al den tid og energi vi spilder på den selvoptagethed, handler det om vi med Guds hjælp i stedet bruger på vores medmennesker. For ansvaret og tjenesten for vore medmennesker er vi som kristne altid bundet til.

Fortsættes ►

Det lyder smukt og rigtigt, synes jeg, om end jeg medgiver, at man godt indimellem kan glemme det.

Vil du tænde, må du brænde. Citatet ”Vil du tænde, må du brænde” stammer fra Staby efterskole i Vestjylland. Ordene står på en gammel talerstol som en påmindelse til elever, men nok i lige så høj grad til taleren på talerstolen - vil du tænde og engagere dine tilhørere, så må du brænde for det, du taler om. Det er ord der har haft en særlig betydning i den Grundtvig- Kold'ske tradition, jeg er rundet af, og som til stadighed er ledetråden i mit liv som præst og menneske.

En tradition og ledetråd der også handler om, at det at være kirke ikke kan isoleres fra det liv, der forgår uden for kirkens tykke mure. Kirken har også en kulturbærende funktion. Den skal være med til at skabe og underbygge fællesskab og være med til at åbne vores øjne for livets storhed og mangfoldighed, om det så sker gennem leg og klovneri, musik og sang, foredrag og vandreture, dans eller at tage konfirmanderne med på gymnastikhøjskole, eller hvad det nu er. Her skal vi ikke være for smålige, tværtimod.

Til skt. Hans kan vi f.eks. også fejre 25 års jubilæum for vores årlige sommermøde. Og selvom jeg i avisen er citeret for, at der kommer flere tusinde, hvilket nok er en lille overdrivelse, så synes jeg alligevel, at vi alle skal være stolte af at det her gennem årene ved forskellige udtryk er lykkedes at skabe fællesskab og på forskellig måde vise, hvad vi kan, når vi gør det sammen, ja, vise hvor mangfoldigt og rigt menneskelivet også er.

Jo, vil du tænde, må du brænde. Det er min ledetråd. Men vedgås skal det også, at der gennem årene i mit virke selvfølgelig har været perioder, hvor den indre glød af forskellige grunde har været på vågeblus, ligesom der har været perioder, hvor der har været så meget ild i mig, at jeg i overført betydning har været ganske tæt på at futte helt af – hvilket bestemt ikke kan anbefales.

Men når det er sket, at overophedningen blev for stor, så er det helt sikkert, fordi jeg i min foretagsomhed netop har glemt hvor brændstoffet til ilden skal komme fra, at det netop ikke handler om ens egen præstationsformåen, eller om bare at hive sig selv op med hårrødderne, når man er ved at løb tør for energi, Nej, for så ender det før eller siden ikke bare med manglende

hårrødder, men også overanstrengelse, overophedning og udbrændthed.

Så handler det tværtimod om at søge derhen, hvor det egentlige og livgivende brændstof skænkes og kommer fra. Nemlig til Ham, der er lyset, kærligheden selv, ja, hovedkilden til det brændstof, vi skal leve, brænde og lyse af.

Hvis vi lige et øjeblik vender tilbage til den umiddelbart forfærdelige evangelietekst, jeg læste for jer før. Der ikke alene synes at skildre nogle asociale brudepiger, der ikke vil dele ud af deres olie til de glemsomme brudepiger. Men som også synes at handle om, hvor ilde det skal gå de sidste, fordi de ikke havde sørget for købe ekstra olie. Så tror jeg ikke meningen er, at vi alt for hurtigt skal lade os rive med af evangelisten Mattæus' forkærlighed for at fare frem med bål og brand og sætte skel mellem de kloge og de dumme, de gode og de onde. De rigtige og de forkerte.

Nej, snarere tror jeg, at den blot vil fortælle os, at der findes noget, vi ikke kan låne og få hos andre. endsige finde i os selv. Nemlig det håb, den tro og kærlighed, som kun Gud kan skænke os. Og som mere end noget andet er

den livgivende olie eller brændstof, om I vil, til vores liv.

For nok kan vi som medmennesker forsøge og gøre vores bedste for at dele ud af vores livsglæde, vores trøst, håb og tro, ja måske endda være med til at kaste lys over en vej til Gud. Og det er godt og vigtigt, at vi gør det. Men vejen til Gud må vi hver især selv gå, for at finde ud hvilket kildevæld af liv og kærlighed, vi skænkes af Ham.

Derfor vi er så heldige, at vi har huset her med dets ritualer, ord og musik. For her kommer Gud os selv i møde, når han overøser os med livets og håbets vand i dåben, eller baner sig selv vej helt ind i os, med kærlighedens og tilgivelsens brød og vin ved nadveren, eller skænker os troen gennem ordene og musikken, vi hører, og salmerne, vi synger. Ja, her kommer han os i møde, åbenbarer sig for alle sanser, for at skænke os det livgivende brændstof, så vi fyldt af frimodighed kan rejse os og gå ud og møde det liv og de udfordringer, der er vores, og bære glædesblus til andre i visheden om, at vi ikke skal gå alene og klare alting selv.

Amen.

Gudstjenesteliste

Søndag den 18. februar

Storring: ingen
Stjær: 10.30
Galten: 9.30 (CM)

Onsdag den 21. februar

Meditativ gudstjeneste
Stjær: 17.00

Søndag den 25. februar

Storring: 9.30 Mandrup
Stjær: ingen

Søndag den 4. marts

Storring: ingen
Stjær: 9.30 Præstegaard
Galten 10.30

Søndag den 11. marts

Storring: 10.30
Stjær: 9.30
Medv. Pige-koret

Søndag den 18. marts

Storring: 9.30 Mandrup
Stjær: ingen

Onsdag den 21. marts

Kirkehøjskole
Storring: 19.00

Søndag den 25. marts

Storring: 9.30
Stjær: 10.30

Torsdag den 29. marts

Skærtorsdag
Stjær: 17.00
Påskemåltid

Fredag den 30. marts

Langfredag
Storring: 10.30
Meditativ gudstjeneste og
Cello

Søndag den 1. april

Påskedag
Storring: 9.00
Stjær: 10.30
Trompet

Søndag den 8. april

Storring: 10.30
Stjær: 9.30

Tirsdag den 10. april

Gud og fællesspisning
Stjær: 17.30.
Medv. Spire- og pige-kor

Søndag den 15. april

Storring: 9.30
Stjær: 10.30

Søndag den 22. april

Storring: ingen
Stjær: 9.30 Mandrup

Fredag den 27. april

Store Bededag
Storring: Ingen
Stjær: 10.30

Søndag den 29. april

Storring: 10.30
Stjær: Ingen (CM Galten)

Søndag den 6. maj

Konfirmation
Stjær: 9.30 og 10.45
Trompet

Torsdag den 10. maj

Kristi Himmelfartsdag
Storring: ingen
Stjær: 9.30 Mandrup

Søndag den 13. maj

Storring 10.30
Stjær ingen
(CM Galten)

Søndag den 20. maj

Pinsedag
Storring: 9.00
Stjær: 10.30
Trompet

Mandag den 21. maj

2. pinsedag
Skovby præstegårdshave
Kl. 14.00

Søndag den 27. maj

Storring: ingen
Stjær: 9.30 Præstegård

Søndag den 3. juni

Storring: 10.30
Stjær: 9.30

Søndag den 10. juni

Storring: 9.30
Stjær: 10.30

Søndag den 17. juni

Præstegårdshaven
Kl. 14.00
Medv. Voksenkoret.

